

## Binnenkijken in Voorburg

Tekst: Margriet Zuidgeest  
Fotografie: Liesbeth Bergen

# Koken in de garage!



**Van een tussenwoning elders in Voorburg, verhuisde het gezin Tjalma vier jaar geleden naar de Parkweg. In de ruime twee-onder-een-kapwoning heeft de garage plaatsgemaakt voor de keuken. "Één van onze lievelingsplekken in huis," aldus Deborah Tjalma.**

"Er stond ineens iemand foto's te maken van ons huis. Dat gaf een beetje raar gevoel, dus mijn man is gaan vragen waarom die jongen dat deed. Het bleek een student Bouwkunde te zijn. Enthousiast verklaarde hij: 'Dit huis is hét voorbeeld van de jaren dertig. Die prachtige details moest ik even fotograferen!'"

### Feels like home

De van oorsprong Engelse Deborah (45) en haar gezin waren vier jaar geleden ook onder de indruk van dit huis en kochten het. "Natuurlijk, de locatie was al geweldig; naast het park, dicht bij het centrum, maar het huis zelf ademde een speciale sfeer met die oorspronkelijke details." Neem de bijna 'Mondriaan'-achtige vlakverdeling in de staalconstructie van de raampartijen. In het hele

huis komt dit terug. "Het is nog origineel. Staal in enkel glas, dus enigszins koud in de winter. Maar goed, daarvoor hebben we gordijnen," zegt Deborah nuchter. Hoewel aan de bovenverdiepingen nog wat moet gebeuren, is het beneden helemaal klaar: "Nu voelt het echt als een home..." En daar heeft Deborah vooral zelf voor gezorgd. Want het professioneel ogende schilderwerk is allemaal van haar hand. Ze lacht: "Ik vind het leuk om te doen. Maar ik ben heel precies, dus er gaat enorm veel tijd in zitten. Want alle wanden, het houtwerk en ja, ook die witte kast - heb ik zelf gedaan."

Deborah doelt op de houten kast die de achterwand grotendeels beslaat; driekwart boekenkast en een deel vitrinekast. "We liepen eens

langs de winkel van Joeri Koolhoven, en daar stond iets soortgelijks. Precies wat wij nodig hadden. Joeri heeft hem voor ons op maat gemaakt, blank aangeleverd en ik heb heel zorgvuldig, laag voor laag - vier in totaal - aangebracht."

### Verplicht barbecueën

Tegenover de kast is een rectory red geschilderde wand met in het midden openslaande deuren, die naar de grote woonkeuken leiden. De combinatie van ahorn maple kastjes en de antraciet vloer van Belgisch leisteen doet warm aan. Maar voor dat zover was... Terugblikkend naar 2007 vertelt Deborah: "We staan eigenlijk hier in de garage! Acht weken duurde het om die deels om te bouwen tot keuken. Het was toen oktober. Weer of geen weer, wij moesten

verplicht barbecueën, want er was geen kookmogelijkheid!" Inmiddels moet koken wel een feest zijn in zo'n keukenoase. "Is het eten klaar, dan bel ik naar boven," lacht Deborah. "In de woonkamer zit een knopje. Dat was vroeger het dienstmeisjesbelletje, dat op zolder, in de voormalige dienstbodekamer, rinkelt. Die gebruiken we dus nog steeds, maar nu voor de kinderen!" Ook in de opslag- en wijnkelder is nog zo'n authentiek, vooroorlogs item te vinden. "Kijk, een kolengat. Dat gat komt uit in het garagedeel waar de fietsen staan. Waarschijnlijk was dit vroeger dus een kolenhok!"

### Van de kringloop

Terug in de woonkamer, wijst Deborah bij het raam haar favoriete zitplek aan; een fauteuil op wieltjes in Engelse stijl. Meegenomen uit haar geboorteland? "Nee hoor, van de kringloop," zegt ze enthousiast. "Ik was op zoek naar zo'n Laura Ashley-stoel, maar die waren erg

prijzig. Deze was dertig euro. Je ziet, de zijden bekleding is als nieuw, kortom: een eersterangs zitplaats!"

